

30 jaar!

exodus

Uitnodiging



TPGPOST

€00046ct

#FM 30491

DERLAND



# Opening nieuw pand Exodus Alkmaar

## Jubileum 30 jaar Exodus

Locatie: Witte tent t.o. Exodushuis Alkmaar (parkeerterrein Kolping Boys)

Herenweg 158, Alkmaar 1022 AK

Datum: Vrijdag 7 oktober 2011

Tijd: 10:00 – 17:00 uur (inloop vanaf 9:00 uur tot uiterlijk 9:45 uur)

In mei 2011 verhuisde Exodus Alkmaar, met hulp van vele fondsen, naar een nieuw pand. Hierbij nodigen wij u uit om de feestelijke opening van dit pand op 7 oktober bij te wonen. Omdat Exodus dit jaar haar 30-jarig jubileum viert, brengt H.K.H. Prinses Máxima der Nederlanden ons deze dag een bezoek en verricht zij de officiële openingshandeling. Na de opening, rond 11:30 uur, houdt Exodus Alkmaar Open Dag. Voor beide gelegenheden bent u uitgenodigd. Voor een lunch wordt gezorgd.

### Aanmelden

U dient zich voor 21 september aan te melden.

Dat doet u door een e-mail te sturen aan [info@exodus.nl](mailto:info@exodus.nl) o.v.v. Opening Alkmaar.

Bestuur Exodus Nederland  
Voorzitter

Dhr. & Mevr. drs. J.D.W. Eerbeek  
Tomatenstraat 120  
2564 CW DEN HAAG

### NB.

U dient uiterlijk 9:45 uur aanwezig te zijn, daarna kunnen wij u pas na 11:30 uur weer toelaten.

**Deze kaart is tevens uw toegangsbewijs.**

Tot ziens op 7 oktober!

Met vriendelijke groet,

De heer drs. M. Braamse  
Voorzitter Exodus Alkmaar

De heer H.M. Jager  
Directeur Exodus Alkmaar

De heer drs. J. E. Eerbeek  
Voorzitter Exodus Nederland

De heer drs. C.J.C. Timmer  
Directeur Exodus Nederland

**exodus**

*Uitnodiging*



# Open Dag Exodus Alkmaar

Locatie: Witte tent t.o. Exodushuis Alkmaar (parkeerterrein Kolping Boys)  
Herenweg 158, Alkmaar

Datum: Vrijdag 7 oktober 2011

Tijd: 13:00 – 17:00 uur

Mei 2011 verhuisde Exodus Alkmaar, met hulp van vele fondsen, naar een nieuw pand. In de ochtend van 7 oktober wordt het Exodushuis officieel geopend. Vanaf 13:00 uur houden we Open Dag en verwelkomen we u van harte in onze feesttent. Daarnaast leiden wij u graag rond in ons nieuwe pand.

## Aanmelden

U meldt zich aan door een e-mail te sturen aan [p.wagner@exodus.nl](mailto:p.wagner@exodus.nl) o.v.v. Open Dag.

Tot ziens op 7 oktober!



DE POST

€00046ct

#FM 30491

NETHERLAND

Dienst Justitiële Inrichtingen  
dienst Geestelijke Verzorging/Terminal Zuid  
Postbus 30132  
2500 GC DEN HAAG

Met vriendelijke groet,

De heer drs. M. Braamse  
Voorzitter Exodus Alkmaar

De heer H.M. Jager  
Directeur Exodus Alkmaar

*Toespraak gehouden door drs. J.D.W. Eerbeek, voorzitter Exodus Nederland, bij de opening van de nieuwe locatie van Exodus Alkmaar door HKH Prinses Máxima der Nederlanden, op 7 oktober 2011*

Koninklijke Hoogheid,  
Meneer de Commissaris van de Koningin,  
Meneer de burgemeester,  
Dames en heren,

Het ideaal van Exodus is om perspectief te bieden aan gedetineerden en ex-gedetineerden. Ons werk begon 30 jaar geleden bij rooms-katholieke en protestantse pastores en vrijwilligers in de gevangenis van Scheveningen. Ik werkte daar als gevangenispredikant en met mijn collega-pastores trof het ons dat veel gedetineerden telkens terugkeerden in de gevangenis. Bij velen ontbrak ieder perspectief op de toekomst.

We wilden daar iets aan doen en we begonnen heel kleinschalig met alleen een paar vrijwilligers een aanloophuis voor ex-gedetineerden, in een kleine kelder, twee dagdelen per week geopend. Nu is Exodus een grote landelijke organisatie geworden, sterk verworteld in de samenleving. Even kort een paar getallen: er zijn nu 11 huizen verspreid over het land, 3 huizen in voorbereiding, 230 betaalde medewerkers en ruim 1900 vrijwilligers. In 2010 hadden we 450 bewoners in de huizen en we bereikten met onze vrijwilligersprojecten een kleine 5000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun relaties.

Als gevangenispredikant heb ik gezien hoe gedetineerden vaak met hun gezicht naar het verleden staan en met hun rug naar de toekomst. Ik heb gezien wat er leeft aan verdriet, onmacht, onvermogen, vervlogen dromen, eigen schuld en schuld van anderen. Het leven is diep gebroken, bij slachtoffers en hun familie, bij ouders en hun relaties. Er zijn veel blokkades om een nieuw leven op te bouwen. Velen zitten vast in hun verleden... Maar in ieder mens is er ook altijd iets van verlangen naar een nieuw begin.

Velen zitten vast in hun verleden. In Exodus kijken we naar onze bewoners door de bril van de toekomst. En we leren hen gewone dingen, zoals je kamer tot een thuis maken, omgaan met je geld, afspraken nakomen, zoeken naar werk of een opleiding, omgaan met anderen, vrienden zoeken, naar een sportclub gaan, iets vinden dat zin aan je leven geeft.

Onze bewoners vinden in de huizen en bij de vrijwilligers een oefenplaats om als medeburger in de samenleving mee te gaan doen.

Iets daarvan zagen we kort geleden, toen enkele gasten van buiten een werkbezoek brachten aan een Exodushuis. Er werd een gesprek gehouden met enkele bewoners. Een jonge bewoonster kwam tijdens dat gesprek ineens binnen. Ze bleef eerst nogal afzijdig. Ze volgde het gesprek, wat achterovergeleund, van een afstand. Ze maakte een wat onverschillige indruk.

Een van de gasten merkte haar op en vroeg aan haar: 'Wat doen jullie overdag hier in dit huis?' Ze zei: 'We doen een opleiding of vrijwilligerswerk en ook betaald werk.' 'En wat doe jij?' vroeg hij haar.

Ze zei: 'Ik ben gezelschapsdame.' 'Gezelschapsdame?' vroeg de gast, 'wat doe je dan precies?' 'Ik werk bij demente ouderen', zei ze. 'Ik doe dingen die ze leuk vinden. Spelletjes. En als het mooi weer is ga ik met ze naar buiten om te wandelen. Of ik rijd ze in een rolstoel naar buiten... het licht in.' Het

bleef even stil en toen zei de gast: 'Wat mooi dat je dat doet voor mensen die zo kwetsbaar zijn. Je bent zo eigenlijk een soort pijler van de samenleving.'

En ik dacht bij mezelf: Van hangjongere tot pijler van de samenleving...

Exodus is een droom. Hoop op een nieuw begin. Een weg vooruit.

Klein begonnen als vrijwilligerswerk is het sterk gegroeid met steun van velen: personen, kerken, fondsen, bedrijven en de overheid.

En vandaag, Koninklijke Hoogheid, ook met steun van u.

U steunt met uw komst het verlangen in het hart van mensen om weer iets goeds van hun leven te maken.

U hebt zich bereid verklaard zodadelijk de deuren van de nieuwe locatie van Exodus Alkmaar te openen, deuren die openstaan voor mensen om weer thuis te komen in de samenleving, deuren die openstaan als begin van een nieuwe toekomst.

Koninklijke Hoogheid, mag ik u nu uitnodigen met ons mee te gaan naar buiten voor de officiële opening van die deuren?